

WEEGSCHAAL

ik kies niet voor
het zekere

ik neem het onzekere
voor het zekere

ik kies voor het wankele,
het onevenwichtige

steeds ben ik bezig
alles
in onbalans te houden

steeds ben ik op zoek
naar het tegengewicht
om verhoudingen
weer scheef te trekken

want twijfel
houdt mijn geest in leven
twijfel houdt me jong

twijfelend
blijf ik met de werkelijkheid
op gelijke hoogte

© Willem Adelaar (*Schikzaal*)