

## HOUDING

iemand voelt zich geroepen  
om een boek te schrijven

ik voel me geroepen  
om te blijven staan  
zonder doel  
om mijn plaats in het heden  
te consolideren  
vast te houden  
om vastgeroeste  
geschiedenis te zijn

ik doe niets anders  
dan vaststaan  
ik voel me geroepen  
om bang te zijn

iemand schreeuwde tot mij  
iemand schreeuwde om mij  
en ik kwam  
en ik deed niet meer  
dan zijn

ik voel me geroepen  
om een steen te zijn  
een staaf chirurgienstaal  
niet te buigen  
voor wie dan ook  
om trots rechtop te staan  
en het staan  
alleen het staan

te behouden

© Willem Adelaar (*Schikzaal*)